

yümüş gözlerle uzun müddet oraya baktı...

Genç kadının yüzü bembeyazdı. Hafifçe aralık duran ağız ile, uyuyor ve gülümüyor gibiydi. Yalnız, gözlerinin bir kısmını meydanda bırakan göz kapakları, hıskın uyku manzarasına korkunç bir mahiyet veriyordu.

Yusuf eğilerek karısını omuzlarından yakaladı. Kucağında arkaya doğru kayan ve kumral saçları yerlere kadar uzanan bu başa yüzünü yaklaştırarak koklamaya, onun donmuş yanaklarını titrek parmaklarla okşamaya başladı. Kendi yüzü de sapsarı idi.

Dudaklarını kanatıcasına isirdi ve Muazzze'yi yavaşça yere bıraktı. Hayvanın terkisinde duran heybeye elini soktu. Burada hâlâ birtakım defterler ve makbuz koçanları duruyordu. Hepsini çıkarıp yere fırlattı. Heybenin tâ dibinden büyükçe bir bıçak aldı ve onunla toprağı kazmaya başladı.

Güneş oldukça yükseldiği için karlar eriyor ve toprağı yumuşatıyordu. Öğleye doğru oldukça derin bir çukur hazırladı. Karısını sarılı olduğu gocukla beraber kollarına alarak oraya getirdi. Hafif bir rüzgâr Muazzze'in saçlarını uçuruyordu. Bu sırada onun sırtında pembe seten entarişı olduğunu farketti. Arkasına bir bıçak yemiş gibi sallandı. Bir eliyle yanibaşındaki ağaçta tutunmasa düşecekti. İlk kaçırıldığı akşam da Muazzze'in sırtında bu entari vardı.

Kazdığı çukurun başına gömelerken kucağındaki ölüyü koklamaya başladı. Yüzü korkunç bir hal alıyor, kuru gözleri parlayacak kadar dışarı fırlıyor ve çamur içindeki elleri asabi hareketlerle Muazzze'in soğuk vücutuna sarılıyordu.

Bu sırada gocuk kaydı ve genç kadının vücudu meydana çıktı. Sol omuzunda, boğazına yakın bir yerde kan pihtıları birikmiş ve elbiselerini, tâ aşağılara kadar

boyamiştı.

Yusuf gözlerini bu yaraya diktı ve belki yarım saat; hiç kimildamadan baktı. Orada, o kanlı çukurda, şimdideye kadar geçen bütün hayatını görüyor gibiydi.

Bir müddet sonra derin bir nefes aldı; karısını tek-rar gocuğa sararak, incitmekten korkuyormuş gibi ihtiyamla, çukura yerleştirdi ve yumuşak toprakları avuçları ile çabuk çabuk onun üzerine attı.

Bütün bunları gayet sükûnetle, âdet bir diriye hizmet edermiş kadar itina ile yapıyordu. Yalnız önünde sari ve rutubetli topraktan küçük bir tümsek belirince gözlerini ona diktı, girtlağı yırtılı gibi bir kere:

«Ah!!» diye bağırdıktan sonra, yumruklarını karısının üstünü örten topraklara soktu.

Sonra ağır ağır doğruldu. Mezarın yanında ayakta durdu ve gözlerini ovaya çevirdi. Güneşin altında pırıl pırıl yanan zeytin ağaclarının sonunda beyaz minareleyle Edremit görünüyordu.

Yusuf bir oraya, bir de önündeki toprak yığınına baktı. Dişlerini ve yumruklarını sıktı, dudaklarını isirdi; buna rağmen gözlerinden yanaklarına doğru iri damallalar yuvarlanmaya başladı. Bu yaşlar bütün manzayı örtüvermişlerdi. Kollarının yeni ile gözlerini sildi. Hayvanına atladi. Bir kere daha dönüp geriye baktıktan ve ömrünün en korkunç senelerinin geçtiği bu kasabaya yumruğunu uzatıp tehdit eder gibi salladıktan sonra, atını ileriye, dağlara doğru sürdü.

İçindeki bütün yüktilere, bütün kederlere rağmen başını yere eğmek istemiyordu. Matemini ortaya vurmadan tek başına yüklenerek ve yeni bir hayatı doğru yürüyecekti.

Lorsque l'aube commença à pointer, il respira profondément. Il voulait reprendre la route, ou tout au moins aller jusqu'à un village. Il se mit à chercher son cheval et se dirigea vers des broussailles qui s'accrochaient au flanc de la montagne. L'animal s'était réfugié sous un rocher.

Youssouf se dit en lui-même :

« Malheur ! Je ne lui ai pas mis sa couverture... J'espère qu'il ne tombera pas malade ! »

Il ramassa les rênes et retourna à l'endroit où sa femme était couchée.

Mouazzez ne s'était toujours pas réveillée. Youssouf s'approcha tout doucement d'elle et la toucha de la main :

« Allons Mouazzez, mettons-nous en route ! » dit-il.

Voyant qu'elle ne bougeait pas, il souleva le bord de la pelisse, et, sans rien dire, les yeux exorbités, il regarda longuement le corps étendu devant lui.

Le visage de la jeune femme était tout blanc. Ses lèvres entrouvertes donnaient l'impression qu'elle souriait dans son sommeil. Mais ses yeux qu'on apercevait à travers ses paupières légèrement écartées conféraient à ce paisible sommeil un caractère terrifiant.

Youssouf se pencha vers sa femme et la souleva par les épaules. Sa tête glissa en arrière et ses cheveux châtais roulèrent à terre. Il colla son visage contre le sien pour s'imprégner de son odeur et caressa de ses doigts tremblants les joues glacées. Il était livide.

Les lèvres serrées, il posa doucement Mouazzez par terre. Il enfonça sa main dans sa besace. Il sortit les registres et les carnets à souche qui s'y trouvaient encore et les lança loin de lui. Il tira du fond du sac un grand couteau et se mit à creuser le sol.

Comme le soleil était déjà assez haut, la neige commençait à fondre et détrempait la terre. Vers midi, il avait déjà creusé un assez grand trou. Il souleva le corps enveloppé dans la pelisse et le porta jusqu'ici. Une faible brise faisait voltiger les cheveux de Mouazzez. Soudain, il remarqua qu'elle était vêtue de sa robe de satin rose. Ce fut comme s'il recevait un coup de couteau en plein cœur. Pour ne pas tomber, il dut se retenir à un arbre. C'était la robe que portait Mouazzez le jour où il l'avait enlevée.

S'agenouillant près du trou qu'il avait creusé, il se mit à sentir la morte. L'expression de son visage était terrifiante. Ses yeux secs semblaient vouloir sortir de leurs orbites, ses mains couvertes de boue étreignaient nerveusement le corps froid de Mouazzez.

Soudain la pelisse glissa, découvrant la jeune femme. Elle avait à l'épaule gauche, près du cou, une plaque de sang coagulé et sa robe toute entière était couverte de taches rouges.

Youssouf fixa ses yeux sur cette blessure, et resta ainsi près d'une demi-heure à la regarder sans bouger. Il avait l'impression de voir dans ce petit creux ensanglé tout sa vie défiler.

Finalement, il laissa échapper un profond soupir. Il enveloppa sa femme dans la pelisse et la posa délicatement dans le trou, comme s'il avait peur de lui faire mal. Puis il prit dans ses mains des poignées de terre et se pressa de recouvrir le corps.

Il agissait avec calme et se montrait aussi attentionné que si sa femme avait été encore vivante. Mais lorsqu'il vit apparaître devant lui un petit monticule d'argile jaune et humide, un cri terrible lui déchira la gorge et il enfonce ses poings dans la terre qui recouvrait sa femme.

Ensuite, il se redressa lentement. Il se tint debout à côté de la tombe et tourna ses yeux vers la plaine. Au loin, derrière les plantations d'oliviers qui scintillaient au soleil, on apercevait Edremit et ses blancs minarets.

Après avoir contemplé le bourg, Youssouf regarda le tertre qui s'élevait devant lui. Il serra les poings et se mordit les lèvres, mais ne put retenir les grosses larmes qui commençaient à rouler sur ses joues et qui l'aveuglaient. Il s'essuya les yeux avec ses manches et sauta sur sa monture. Il se retourna encore une fois, et, après avoir menacé de son poing ce bourg où il avait passé les plus terrifiantes années de son existence, il lança son cheval en avant, vers les montagnes.

Malgré la détresse et la douleur qui emplissaient son âme, il n'abandonnerait pas. Il ne partagerait son deuil avec personne, il porterait seul ce fardeau, et se dirigerait vers une vie nouvelle.